



Nieuwsbrief 817- 10 mei 2026

- [Vieringen](#)
- [Activiteiten](#)
- [Agenda](#)
- [Goed om te weten](#)
- [Omzien naar elkaar](#)

Vieringen

Viering zondag 10 mei

Zondag 10 mei is een Viering van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Marian van Giezen. We lezen Jesaja 41, 17 - 20 en Johannes 16, 16 - 24.

[Download hier de Orde van Dienst.](#)

Uitzendingen

Audio vanuit Zeist-West
(Kerkomroep)

Video vanuit Zeist-West
(YouTube)

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.

Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.

Collecten

- 1e collecte (rode collectezak): Diaconie
- 2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW
- 3e collecte (groene collectezak): Gemeenteactiviteiten

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop **Geven** onderaan het scherm.

[Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.](#)



Onderweg

In veel verhalen die we van Jezus kennen is hij onderweg. Hij trekt langs dorpen en steden, hij gaat op weg naar Jeruzalem, met zijn boodschap over het koninkrijk van God dat dichtbij is, of: dat *binnen u* is, zoals de Statenvertaling vertaalt. Een subtiel verschil waar vast nog wel eens aan de orde komt.

Onderweg zijn er ontmoetingen en gesprekken, zoals met de vrouw bij de bron; er zijn gebeurtenissen, dat hij en zijn leerlingen weggekeken worden in sommige streken.

Vijf jaar geleden was ik met Roel, mijn man, onderweg naar Santiago de Compostela. We begonnen in Noord-Spanje en gingen op weg. Hoever we zouden komen wisten we niet. 'Iedere reis begint met de eerste stap' luidt een Chinese wijsheid. We wisten ook niet wat deze tocht met ons zou doen. Dat begrepen we

pas achteraf.

Ik kwam mezelf nogal tegen. Vooral in de neiging om mensen achterna te lopen, ook al namen ze een verkeerde afslag! 'Volg je eigen weg', moest ik regelmatig tegen mezelf zeggen. Ieder heeft een eigen tempo. Onze weg ging langs stille paden, langs drukke snelwegen; soms kreeg je geen voet voor de ander en een andere keer liep je licht als een veertje; we liepen in de regen, in de brandende zon. We misten wel eens een afslag of raakten elkaar kwijt en vonden elkaar weer terug, dankzij de mobiele telefoon. Plekken waar het niet fijn was lieten we weer achter ons. We hadden ieder mooie ontmoetingen onderweg of 's avonds aan tafel in de herberg.

Voor mij, voor ons was deze pelgrimage een metafoor voor de levensweg die ieder gaat in wie je bent, hoe je bent, de keuzes die je maakt.

Het heeft iets verslavend het onderweg zijn. Dit jaar gaan we lopen in de voetsporen van Franciscus van Assisi, in Italië. Hij was zoon van een rijke koopman in de tijd dat steden groeiden door de handel. Hij liet dit leven achter zich en koos voor een leven in armoede om er te kunnen zijn voor de zieken en armen. Hij was zo verbonden met de natuur en de dieren dat wordt gezegd dat hij aan de vogels het evangelie vertelde.

Ik ben benieuwd wat we dit jaar op onze tocht tegen gaan komen.

We gaan op weg. En ik groet jullie met de groet van Franciscus:

Pace et bene (vrede en alle goeds)

Fride Bonda

(waarn. predikant)

Activiteiten

Aandacht voor kwetsbare mensen in Moldavië - Informatieavond op 18 mei

De ZWO-commissie nodigt u graag uit voor een informatie-avond op **maandagavond 18 mei** over het KerkinActie project: "Kerk helpt kwetsbare mensen" in Moldavië. Deze avond komen er verschillende sprekers die er zelf zijn geweest.



De NGK heeft in het verleden ook geld ingezameld voor hulp aan Moldavië en Robert Oorschot, lid van de NGK, neemt ons deze avond 'mee' naar Moldavië aan de hand van zijn ervaringen tijdens een bezoek aan de projecten daar. Ons eigen gemeentelid Hanneke van Dooren is met een Kerkinactiereis naar Moldavië geweest en zal ook aanwezig zijn. Vanuit KerkinActie komt Daan Verbaan (Oosteuropa relatiebeheerder van KiA, die het project goed kent) regelmatig in Moldavië en hij zal deze avond over het werk van KerkinActie in Moldavië vertellen. En we gaan kort videobellen met de voorzitter Lilia van MCA!

Het programma is als volgt:

19.45 inloop

20.00 start welkom, opening en aanleiding door ZWO

20.10 toelichting Daan en teamscontact met Lilia van MCA

Ca. 21.00 pauze koffie

Ca. 21.10 toelichting Robert

21.30 einde, napraten met borrel.

Fijn als u zich aanmeldt (bij Tjallie), maar altijd welkom!

De ZWO-commissie:

Erik Simmelink

Karina Tolsma

Tjallie van der Kooi (tiivanderkooi@casema.nl)

20 mei weer naar Kampen

We gaan weer naar Kampen op **woensdag 20 mei van 14-16 uur.**

Want zolang het nodig is blijven we hen steunen.

Wil je mee meld je dan bij

Jeannette van Andel, tel. 0306955221 /

email: je.andel@wxs.nl

Nadere inventarisatie en informatie volgt.

Gebruik Je Stem

420 kinderen kunnen niet nadenken over hun toekomst. Zij leven in voortdurende

onzekerheid. Niet dagen, weken, of maanden, maar jarenlang. 4 van deze kinderen zitten uit angst voor uitzetting al meer dan 16 maanden in Kerkasiel Kampen. Toch horen we er in de Tweede Kamer niets over. Ook aan de talkshowtafels is het stil. We lezen en horen van alles over relschoppers die AZC's tegen willen houden, maar de stem van kinderen wordt niet gehoord. Onlangs luidden ruim 800 klokken door heel Nederland de noodklok, maar in Den Haag blijft het oorverdovend stil. Tijd dus om jouw democratische stem te gebruiken. Schrijf een persoonlijke kaart aan de woordvoerders Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Jouw stem telt! Stuur je kaart naar het adres op de kaart. Alle ingevulde kaarten zullen wij binnenkort overhandigen aan deze Tweede Kamerleden. Wil je daarbij zijn? Abonneer je dan op onze socials!

Ik heb een aantal kaarten besteld. Als die op tijd zijn neem ik ze 10 mei mee naar de kerk, anders 17 mei, dan kan iedereen er eentje invullen en nemen wij ze 20 mei mee naar Kampen.

Als dat niet lukt kun je natuurlijk ook zelf een kaart sturen:

Kerkasiel Kampen
Lelystraat 49
8265 BB Kampen

[Meer informatie](#)

Jeannette van Andel

Kunstproject Feest van de Geest

Van Hemelvaartsdag (14 mei) tot en met 2e Pinksterdag (25 mei) wordt in 12 kerken op de Heuvelrug en in Wooldenberg voor de 11e keer het kunstproject Feest van de Geest georganiseerd, met als thema 'Elkaar Verstaan'. Ook Zeist-West doet hieraan mee. Meer informatie over dit kunstproject kunt u vinden op de website van Zeist-West. Op deze pagina's willen we u nader kennis laten maken met de kunstenaars die in Zeist-West exposeren. Neem ook eens een kijkje op de site: <https://feestvandegeest.nl>

Li Hulst
Mijn boelandschapen 2025-2026
In de zomer van 2025, ben ik met een vriendin buiten in een bos gaan tekenen. Ik gebruik daar altijd graag aquapastels voor, samen met een klein beetje water en penseel.



Uren heb ik midden in een bos gezeten op een beetje open plekje. Als je zo midden in een bos zit en de zon schijnt of verschuilt zich achter de wolken, dan verandert het boelandschap. Je beseft de continue afwisseling van kleuren en beweging. Ik vind het daar heerlijk, midden tussen de bomen en jonge opgroei van bomen, met op afstand de grotere volwassen bomen. Sommige struiken hadden een wat witte of paarse gloed van bloeiende of uitgebloeide bloemen.



Als vanzelf ben ik thuis met een van mijn improvisatie materialen: groenten en fruitrechten aan de gang gegaan. Er zijn impressies van deze boelandschapen ontstaan. Zelf had ik zo iets als: wie ziet hier nu een boelandschap? Het thema van Pinksteren 2026: 'Elkaar Verstaan' sluit eigenlijk enorm aan bij deze twee compleet verschillende schilderijen, impressies van een boelandschap. De ene die meer fotografisch is - het landschap is herkenbaar - en de andere waarin mijn persoonlijke beleving en gevoel zijn verwerkt. Je moet ervoor openstaan, volgens mij heb je dat openstaan nodig om elkaar te begrijpen. Het is een twee richtingen verkeer, van het een met het andere.

Li Hulst
Voor informatie stuur u een mail naar mijn mailadres: lhulst@digis.nl <https://lihulst.arto.nl/>

Martien Heeremans
Fotograaf Martien Heeremans vangt als geen ander de momenten die je bijna mist. Het is de grote gebeurtenissen of dramatische verhalen, maar juist die stille, bescheiden fragmenten van het dagelijks leven die op het eerste gezicht weinig lijken te betekenen, en daarin toch alles vertellen.



Wat deze fotograaf drijft, is dat wat zich afspeelt in de tussenuimte: daar waar niet alles wordt uitgesproken, maar wel wordt gevoeld. Heeremans' foto's geven geen antwoorden. Ze dagen uit tot vragen stellen.

Voor de expositie 'Elkaar Verstaan' vertelt Heeremans zich in de essentie van elkaar verstaan: het communicatief handelen. Wat betekent het om elkaar werkelijk te bereiken en te begrijpen, in vele facetten. Dat zit vaak niet in de woorden, maar juist in die momenten waar woorden tekortschieten.



Heeremans' foto's zijn snapshots van aandacht en versnoring. De foto graaf nodigt de kijker uit om te vertragen, te kijken en te voelen wat er gebeurt in de kleine interacties van alledag: een achtelose omhelzing, een stil ritueel. Wie kijkt naar veld en wat wordt er werkelijk verteld? Is er contact, of juist afstand? Schuilt er twijfel, of verbondenheid? Frustratie of onmacht? En wie luistert er? Is de natuur slechts decor of een stille gespreksgenoot die haar eigen verhaal vertelt?

Wat deze fotograaf drijft, is dat wat zich afspeelt in de tussenuimte: daar waar niet alles wordt uitgesproken, maar wel wordt gevoeld. Heeremans' foto's geven geen antwoorden. Ze dagen uit tot vragen stellen.

Deze serie van Martien Heeremans

laat zien dat elkaar verstaan niet alleen verbaal is. Het zit in aanwezigheid, aandacht, in kleine gebaren - in dat wat nauwelijks opvalt, maar mislukt juist daarom beter gehoord wordt.

Kijk voor meer informatie op www.martienheeremans-photos.com

Egbert Rietveld en Paul van Dijk
Egbert en Paul hopen in levenden lijve aanwezig te zijn tussen Hemelvaart en Pinksteren in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Daar zal Egbert Rietveld een aantal poëzieteksten ten gehore te brengen. Paul van Dijk geeft op deze teksten een eigen muzikaal antwoord.

Poëzie en piano. Zullen ze elkaar verstaan? Dat blijft een uitdaging! Als dichter en musicus zijn ze een beetje een vreemde eend in de bijt. Ze vinden het fijn dat ze, tussen de beëindende kunstenaars ook welkom zijn tijdens de editie 2026 van Feest van de Geest.

Egbert Rietveld zegt daarover: 'Een aantal poëzieteksten van mijn hand zijn voor de editie Feest van de Geest 2026 gebundeld in een speciaal uitgegeven boekje dat verkrijgbaar is in de kerk van Zeist-West. Het thema is: 'Elkaar verstaan'. Dat laatste vraagt niet om extra decibellen, maar om openheid, nieuwsgierigheid om elkaar te begrijpen. Daarvoor is ook tijd nodig, gegeven tijd als verdraging, als aandacht die de een de ander kan schenken. Een schilderij, een tekst, een beeld, een sculptuur, nodigen ons uit om tijd te nemen, zodat we verstaan hoe een kunstwerk tot ons kan spreken. Geschreven woorden kunnen ook beelden oproepen en emoties. Soms is dat onrust of vervel die ontregelt, soms is het versnoring, verdraging die een versterker op een ander verstaan.

In de rij van beeldende kunstenaars die ik een plekje voor me als beeldend kunstenaar. Lees en sta stil bij deze gegeven teksten. Ervaar ook hoe poëzie als antwoord musicus oproept. Op 14, 16 en 23 mei, elke keer om 14.00 uur in het kerkelijk centrum Zeist-West geeft Paul van Dijk aan de piano antwoord op de door mij geschreven en gepoëzieteksten.

Ook in de Pinksterdienst in uw gemeente zullen we aanwezig zijn en van ons laten horen.

Stel dat het lukt: elkaar verstaan, dan is dat niet minder dan een vrijblijvend onderdeel van het 'Feest van de Geest, gedurende deze tijd rond Pinksteren!'

Bekijken expositie
De kerk in Zeist-West is geopend van 13.00 - 17.00 uur op de volgende dagen:

- donderdag 14 mei (Hemelvaart)
- zaterdag 16 mei
- zaterdag 23 mei
- maandag 25 mei (2e Pinksterdag)

Op 14, 16 en 23 mei om 14.00 uur geven Egbert Rietveld en Paul van Dijk een voordracht in de kerkzaal en op 1e Pinksterdag werken Egbert en Paul mee aan de viering om 10.00 uur.

Musee

Den staat ze
achter mij, naar
luke, hand, kast
op mijn schouder,
haar stem
steekt verdomme
verte in mij open,
overwinnend.

Den wijst ze
meek die ze in
leert ze me dan
wat verborgen bleef.

Woorden als versters
die zich openen,
woorden als
zachte bries
mijn ziel
openwaaient.

In gevonden
nieuwe taal
stap ik naar buiten,
begroet ik in vreugde
die ene, die zich giel
aan mij te kennen gaf.

Kunstproject Feest van de Geest

Van Hemelvaartsdag tot en met 2e Pinksterdag

Het project en het thema

Op woensdag 13 mei start het Feest van de Geest project in de Maartenskerk in Doorn. Aanvang 20.00u, inloop vanaf 19.30u. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn diverse kerken open voor het publiek en presenteren en exposeren kunstenaars nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. In onze regio doen 11 kerken en 23 kunstenaars mee. Het thema van het project is dit jaar: 'Elkaar verstaan'. Het kunstprogramma nodigt uit om opnieuw te oefenen in luisteren, ontmoeten en verstaan - de taal van de liefde. Verschillende facetten van 'elkaar verstaan' hebben de kunstenaars verbeeld en tot leven gebracht in hun kunstwerken. In de Pinksterviering waarin de heer D.J. (Jordi) van Kleeff onze gastvoorganger is, zal deze kunst een belangrijke plaats innemen. Het belooft een bijzondere viering te worden!

Expositie

De expositie in ons kerkelijk centrum is open van 13.00 tot 17.00 uur op Hemelvaartsdag 14 mei, zaterdag 16 mei, zaterdag 23 mei en Tweede Pinksterdag 25 mei. Op deze middagen zijn de kunstenaars zelf ook vaak aanwezig. Op 14, 16 en 23 mei om 14.00 uur is er een optreden van Egbert Rietveld en Paul van Dijk waarin zij met poëzie en piano gehoor geven aan het thema 'Elkaar verstaan'. Van harte welkom om te komen kijken en luisteren! Tijdens de expositie is op een informatietafel allerlei informatie van en over de kunstenaars te vinden. Er zullen ook boekjes liggen met poëzie van Egbert Rietveld (de oplage is beperkt). Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die in de collectebus op tafel kan worden gedaan. Op de informatietafel liggen ook foldertjes met daarin de andere deelnemende kerken op de Utrechtse Heuvelrug. Verder ligt er een gastenboek waarin u aan het eind van uw bezoek een reactie kunt schrijven.

De kunstenaars zelf aan het woord

Li Hulst, beeldende kunst/installaties

In de zomer van 2025, ben ik met een vriendin buiten in een bos gaan tekenen. Ik gebruik daar altijd graag aquarel potloden voor, samen met een klein beetje water en penseel. Als vanzelf ben ik thuis met een van mijn improvisatie materialen: groenten en fruitnetjes aan de gang gegaan. Zo zijn impressies van deze boslandschappen ontstaan. Zelf had ik zo iets als: wie ziet hier nu een boslandschap in? Het thema van Pinksteren 2026: Elkaar verstaan, sluit eigenlijk enorm aan bij deze twee compleet verschillende uitingen, impressies van een boslandschap. De ene die meer fotografisch is – het landschap is herkenbaar – en de andere waarin mijn persoonlijke beleving en gevoel zijn verwerkt. Je moet ervoor openstaan, volgens mij heb je dat openstaan nodig om elkaar te begrijpen. Het is een twee richtingen verkeer, van het een met het andere.

Egbert Rietveld en Paul van Dijk, poëzie en piano

Ons werk ziet u binnenkort niet op een schildersezel of aan de wand hangen. Wel hopen wij in levenden lijve aanwezig te zijn tussen Hemelvaart en Pinksteren in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Daar zal Egbert Rietveld een aantal poëzieteksten ten gehore brengen en Paul van Dijk geeft op deze teksten een eigen muzikaal antwoord. Poëzie en piano. Zullen ze elkaar verstaan? Dat blijft een uitdaging! Als dichter en



musicus zijn we een beetje vreemde eend in de bijt. We vinden het fijn dat we, tussen de beeldende kunstenaars, ook welkom zijn tijdens de editie 2026 van Feest van de Geest.

Martien Heeremans, fotografie

Fotograaf Martien Heeremans vangt als geen ander de momenten die je bijna mist. Niet de grote gebeurtenissen of dramatische verhalen, maar juist die stille, bescheiden fragmenten van het dagelijks leven die op het eerste gezicht weinig lijken te betekenen, en daarin toch alles vertellen. Voor de expositie Elkaar Verstaan verdiepte Heeremans zich in de essentie van elkaar verstaan; het communicatief handelen. Wat betekent het om elkaar werkelijk te bereiken en te begrijpen, in vele facetten. Dat zit vaak niet in de woorden, maar juist in die momenten waar woorden tekortschieten. Deze serie van Martien Heeremans laat zien dat elkaar verstaan niet alleen verbaal is. Het zit in aanwezigheid, aandacht, in kleine gebaren – in dat wat nauwelijks opvalt, maar misschien juist daarom beter gehoord wordt.

Meer informatie

Het verhaal van de kunstenaars is ook te lezen in de Opgang. Meer informatie is te vinden op de site van [Feest van de Geest](#), op onze website, en in de app. In de app zullen we, in de groep 'Kunst in de app' ook aandacht besteden aan de kunstenaars in de andere kerken. Heb je de Zeist-West app nog niet geïnstalleerd op je telefoon of tablet? Download deze dan snel uit de Playstore of Appstore. Zoek op Zeist-West, dan vind je de app vanzelf. Er wordt gevraagd om een foto, maar als je dat liever hebt kun je hier ook een foto plaatsen van iets dat jij mooi vindt. In verband met de privacyregels is het wel een voorwaarde dat je lid bent van onze gemeente; helaas kunnen we mensen uit de andere wijken niet accepteren.

Commissie Kunst & Kerk

Auto-maatje gezocht

Auto-maatje gezocht om "Feest van de Geest" in andere kerken te kunnen bezoeken.

Graag contact via Whats-app met Toos Ferrari.
06-18938411

Agenda

- **Zondag 10 mei, 10.00 uur**, KC Zeist-West: Zondagse Viering, Schrift en Tafel, Voorganger: ds. Marian C. Van Giezen (Houten)
- **Zondag 10 mei, 15.30-17.00 uur**, Concert van Hanna Zomerplaag(piano) en Beatriz Montes (Cello), Pauw van Wieldrechtlaan 29a, Zeist
- **Woensdag 13 mei, 14.30-16.30 uur**, Cafe Doodgewoon- Wat als je niet meer beter wordt?, Voorheuvel 22, Zeist
- **Woensdag 13 mei, 20.00-22.00 uur**, Feest van de Geest-Gezamenlijke openingsavond van het kunstproject, Kerkplein, Doorn
- **Donderdag 14 mei**, Hemelvaartsdag, **geen dienst in KC.**
- **Donderdag 14 mei, 14.00-15.00 uur**, Feest van de Geest-voordracht in kerkzaal KC-Zeist-West
- **Zaterdag 16 mei, 14.00-15.00 uur**, Feest van de Geest-voordracht in kerkzaal KC-Zeist-West
- **Zondag 17 mei, 10.00 uur**, KC Zeist-West: Zondagse viering, Voorganger: ds. Greet van 't Slot
- **Zondag 17 mei, 19.00-19.30**, Wake voor vrede en recht, Pauw van

- Wieldrechtlaan 29a, Zeist
- **Maandag 18 mei, 20.00-22.00 uur**, Informatie-avond ZWO project Moldavië, KC Zeist-West

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer (muzikale) activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken

Zeist: <https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/>

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij: agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Vorbereiden op uw laatste levensfase

We krijgen steeds meer informatie over de zorg in de laatste levensfase. Wat is dan belangrijk voor u, wanneer uw gezondheid achteruitgaat? Wat zijn voor u belangrijke wensen wanneer de laatste levensfase dichterbij komt? Weten uw naasten wat u wel of niet wilt? Heeft u, uw wensen ooit besproken en op papier vastgelegd? Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?

Over dit thema houdt de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zeist een informatiebijeenkomst, die wordt begeleid door Robin Zuidam. Robin is opgeleid als geestelijk begeleider en is werkzaam voor het Centrum voor Levensvragen en de Netwerken Palliatieve Zorg.

U bent van harte welkom op DV donderdag 21 mei 2026 in 't Lichtpunt, Boulevard 2A, 3707 BM Zeist. Inloop: 20.00 uur, aanvang 20.15 uur.

NLG Rommel- en Activiteitenmarkt 25 mei

NoorderLicht Rommel- en Activiteitenmarkt 25 mei, 10.00-14.00 uur (Bergweg 92b)

Door gemeenteleden en buurtbewoners samen is afgelopen maanden hard gewerkt aan een bomvol programma op Tweede Pinksterdag:

- Een **rommelmarkt**, met onder andere: huisraad, curiosa, kleding, speelgoed én bijzonder zilverwerk van Zilverkamer Zeist; zelfgemaakt lekkers; stekjes en plantjes van Groei en Bloei. Tijdens de markt kan je ook bieden op twee bijzondere schilderijen;
- Een **kinderplein** met springkussen, spelletjes, knutsels, schminken, grabbelton, **kleurwedstrijd** én storyteller Fia
- Gezellige **infostands** van Samen Oplopen, de wijkinloophuizen en Stereofotografie
- **Rondleiding** verzorgd door Jan Piet Barthel
- **Workshops**: creatieve workshop 'In vuur en vlam', samen **zingen** met Daniël Claas, **pianoles** van Thera Klaassen, **schaakles** van Schaakvereniging Zeist

Ook is er lekkers te eten en te drinken! Komt u ook? De rommelmarkt is rolstoeltoegankelijk. Bij slecht weer vinden ook de andere activiteiten binnen plaats.

Het belangrijkste doel van de dag is verbinding leggen, tussen kerk en buurt - en ook met de huurders en verenigingen die regelmatig gebruik maken van het gebouw.

Komende jaren hopen we die verbinding te versterken (onder de noemer 'Vrienden van de NoorderLicht'). En daar de opbrengst van deze dag voor te bestemmen! Denk aan bijvoorbeeld verbetering in de keuken (samen eten verbindt!), aanpak van de buitenruimte, de deerkast en de creatieve MaakPlaats in het Honk.

Het programma en meer informatie: www.noorderlichtgemeente.nl/vrienden

Graag tot ziens de 25e!

PSALMZANGAVOND

DE VOLKEN ZULLEN U BELIJDEN



23 MEI



INLOOP VANAF
19.00 UUR
AANVANG
19.30 UUR



DUUR VAN DE AVOND
TOT 21.00 UUR



DAARNA ONTMOETING
MET HAPJE EN
EEN DRANKJE



ORGANIST
AD BLONK



DE BETUWSE
BOVENSTEMGROEP



TEUN HAKVOORT

NEEMT ONS MEE LANGS DE
ACTUALITEIT VAN DE TE ZINGEN PSALMEN

Was evangelist in Guinee en is nu
eerstejaars student op de Theologische school.



TOEGANG IS GRATIS
ER IS EEN COLLECTE VOOR
HET ZENDINGSWERK IN ALBANIË



REHOBOTKERK IN ZEIST
BERGWEG 26



ZGG
Zending Gereformeerde
Gemeenten

van harte welkom!

Café Doodgewoon

Drie bijeenkomsten over vragen rond het levenseinde.

Bij Café Doodgewoon is er ruimte voor waardevolle informatie, ervaringsverhalen en laagdrempelige ontmoeting.

Data: woensdagen

- 13 mei - Wat als je niet meer beter wordt?
- 30 september - Wat is goed sterven voor jou?
- 4 november - De weg naar binnen

Tijd: 14.30- 16.30 uur.

Locatie: Het Dorpshart, Voorheuveld 22 (voorheen de Punt).
De toegang is gratis.

Wel graag aanmelden via
Email: gvpalliatiefzeist@gmail.com of
Tel. 06-27174186

Jeannette van Andel en Marieke van Gemeren werken eraan mee.

**Cafe
Doodgewoon.**

Wat gebeurt er met jou en je naasten als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt? Dat de focus ligt op kwaliteit van leven in plaats van genezing. Wat zijn je wensen voor die laatste tijd en wie of wat kan je daarbij helpen? Cafe Doodgewoon kan een steunpunt zijn voor jou en je omgeving.

13 mei: Wat als je niet meer beter wordt?
30 september: Wat is goed sterven voor jou?
4 november: De weg naar binnen

Graag aanmelden via:
gvpalliatiefzeist@gmail.com
06-27174186

Dit aanbod is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de GVPZeist en Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Utrecht.

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Maatje gezocht

Ik zoek een maatje voor Corry van Limpt-Marbus.
Zij heeft dementie, door blaasontsteking is haar korte termijn geheugen zoek/weg.
Zij was heeeeeeeel creatief. 40 jaar orgel gespeeld.
Ik zoek een maatje die met haar gaat wandelen, naar een orgelconcert, dagje uit,
enz.
Wij wonen in Spathodea Oranje Nassaulaan 7-16 3708GB Zeist.
Henk van Limpt

Bloemen

De bloemen van zondag 3 mei zijn met onze hartelijke beterschapswensen naar Janny Sniijders gegaan. Zij herstelt van een herseninfarct.



Bedankje



Namens mijn moeder hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ze afgelopen zondag kreeg. Mijn moeder geniet er erg van.

Annette (dochter van Janny Sniijders)

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan [bloemengroet](#). Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

- [Vertrouwenspersonen](#)
- [Wijkgemeente](#)
- [Kerktaxidienst](#)
- [Wijziging E-mail adres? Geef het door!](#)
- [Kopij Insturen](#)
- [Collectebonnen bestellen](#)
- [Privacyverklaring](#)

Printen van de Nieuwsbrief

De gemakkelijkste manier om de Nieuwsbrief te printen is door op de tekst rechtsboven in de Nieuwsbrief te klikken: 'Bekijk de webversie'. Kopieer daarna de hele tekst (CtrlA-CtrlC-CtrlV) in een schoon Word-bestand. Pas de marges aan (Indeling-marges-smal) zodat de hele tekst zichtbaar is. Dit Word-bestand kunt u printen of eventueel eerst verder bewerken.

Als u plakt zonder opmaak, krijgt u alleen de tekst en geen plaatjes. Extra witregels zijn gemakkelijk te verwijderen.

U kunt ook op de website kijken bij '[Digitale Nieuwsbrief](#)'.

Daar staat ook de Nieuwsbrief in platte tekst in Word format.



Website



Facebook



YouTube

u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@pknzeistwest.nl toe aan uw adresboek.

